



SYNPUNKTEN

Det närmar sig jul med en hisklig fart. Hösten har varit extremt blöt med mycket regn i mina trakter. Underleverantörmässan är avklarad och för oss tycker jag att den uppfyllde våra förväntningar. Vi hade en del meningsfulla möten som kan vara bra för framtiden.

Vi har börjat planera i SJMF:s styrelse för nästa årsmöte som är tänkt att vara i Malmö och jag hoppas att ni redan nu börjar tänka på att avsätta tid för den.

Man talar också om att de större företagen börjar slå i bromsen med en del varsel som följd. Kortsiktigt ser jag bara positivt på det, eftersom vi söker personal både till gjuteriet och till bearbetningen för att hinna leverera i tid. Gjuteriarbetare får man oftast utbilda internt medan vi kräver kunskap och erfarenhet i bearbetningen.

När vi var på vårt senaste årsmöte i Västervik tog Nicke i Westermalms Metallgjuteri oss till en skulptur som han gjutit. Skulpturens namn är STEGEN och den har formen som en båt som ligger upp och ned och är kapad på mitten. Under båten ser man en massa fötter som drar åt två olika håll. Den åsyftar naturligtvis till en del symbolik som är viktigt för just den platsen. Under hösten har vi ju fått en hel del information om en annan mycket omskriven staty som skall föreställa Zlatan som en frälsare för Malmö och Malmö FF. Det skrevs mycket då om hur stor Zlatan är för Malmöiterna men naturligtvis fanns det också en del kritik som skrevs också. Bl. a. frågade man sig varför han nästan skulle vara naken med en muskulös synlig kropp (man hade refuserat bort alla hans tatueringar också eftersom antikens grekiska gudar saknade sådana). Om en fotbollsspelare sliter av sig sin tröja riskerar han till och med rött kort och utvisning vilket talar för att statyn borde vara utförd så har bar en fotbollströja på sig. Det bekommer inte Zlatan eftersom det viktigaste inte är att visa en duktig fotbollsspelare. Han vill ju visa något som är så mycket mer än det. I hans värld bör han ju minst bli helgonförklarad helst i hela världen och går inte det så måste ju Europa tycka det eller i alla fall Sverige. Nu hamnade inte statyn på Friends Arena utan i Malmö där det var lugnt, ända till Zlatan valde att köpa in sig i Hammarby (bajen) som han på en pressintervju lovade att han skulle göra till den bästa fotbollsklubben i Norden. Hur tänkte han nu? I hans värld skulle ju MFF:s supportrar överse med alla beslut han tog. Att lova att han skulle skapa en klubb som lätt skulle slå MFF måste vara toppen. Samtidigt bör vi komma ihåg att Zlatan spelade bara 2 säsonger i MFF:S A-lag och då var MFF inte ens bra så hans roll i klubb laget var inte speciellt stort men det har han ju glömt. Vi stannar där.

Vi har ju också en annan svensk som har dragit ner spaltmeter efter spaltmeter i tidningarna. Det är vår GRETA som valde att strejka från skolan för miljöns skull och blev uppmärksammad av en miljöaktivist som drev en reklamfirma och som erbjöd sig att supporta henne. Vi kan ju se resultat som har blivit extremt stort i hela världen med både positiva och negativa reaktioner. Det handlar om en ung flicka på 16 år som har fått bedömningen att hon har diagnosen Aspergers syndrom som man om man vill göra det enkelt förs sig innebär att en person med den diagnosen ser saker väldigt mycket i vitt och svart. Det finns inget mitt i mellan. Den beskrivningen stämmer väldigt bra in på Greta. När jag var 16 tänkte jag mest på att titta på tjejer, idrotta (bl.a. fotboll, hockey och friidrott)

och att åka och mecka med moppen som de flesta andra grabbar också gjorde. Vi löste inga världsproblem. Jag är mest rädd för att en ung skör flicka som hon kommer att ta skada av ett så intensivt engagemang. Vore jag hennes föräldrar skulle jag vara mer rädd om henne.

Jag personligen anser att en extremt viktig faktor som över huvud tagit inte har nämnts är den enorma befolkningsexplosion som pågår. För 2000 år sedan bodde det uppskattningsvis 250 miljoner människor på jorden. 1820 var det en miljard människor. 1920 2 miljarder, 1950 2,5 miljarder. 2020 är vi 7,7 miljarder och 2120 beräknas vi vara över 11 miljarder. Det betyder att under mitt hittillsvarande liv (65 år) har världen befolkning ökat drygt 3 ggr, d.v.s. med 5,2 miljarder. Det här är nog den viktigaste faktorn att arbeta med, att ha kontroll över befolkningsexplosionen. Detta är nog det viktigaste som mänskligheten har att fokusera på i nutid. Får vi inte kontroll på det kommer vi inte att kunna fixa det andra heller.

Som vanligt vill jag också önska alla en riktigt god jul och gott nytt år önskar er ordförande.

Lasse Sedenborg